

Wandelaar.nl Voorne - Putten Abbenbroek



Wandelaar.nl

Wandelen in stappen

3 ABBENBROEK

Navigatie adres : Geervliet Oud Hoenderhoeksedijk 3,
Let op! Navigatieadres: Middeldijk, Geervliet

Afstand : 9,5 km

Bezienswaardig :



We volgen de knooppunten : 86 - 88 - 74 - 69 - 65 - 68 - 83 86.

*Een bedevaart naar Abbenbroek
Wie droomt er tegenwoordig niet
van een bedevaart naar
Santiago de Compostella? Het is
een bekende bedevaartplaats
waar jaarlijks duizenden pel-
grims naartoe reizen.
Maar ook Abbenbroek was in de
Middeleeuwen een erkende
bedevaartplaats waar Maria-
verering duizenden op de been
bracht.*



ABBENBROEK

Welke lolbroek het originele welkom van begonia's en geraniums in spijkerbroek Abbenbroek heeft bedacht weet ik natuurlijk niet, maar bij het zien van dit fleurig welkom kan ik het niet nalaten om er even hartelijk om te glimlachen. 'Zouden de pelgrims ook glimlachend het dorp zijn binnengestapt?' vraag ik me af. Zou dat natuurlijk best wel mee hebben willen maken, Waren het hele stoeten, hele drommen van mensen? Of was het de enkeling die in mijmerende contemplatie naar het dorp op weg was om het vereerde schilderij van Maria en Jezus te zien. Wat zou ik te zien krijgen? Zou de vertwijfeling wel eens hebben toegeslagen als ik op de slijkerige weg mijn tenen weer eens stotte tegen een grote kei? Vibramzolen waren er niet. Vibram? Nooit van gehoord. Sint Vibram is dat een heilige? Voor de wandelaar van vandaag zou hij zo maar op de heiligenlijst geplaatst kunnen worden. De uitvinder van de rubberen Vibram noppenzool is Vitale Bramani en wat een genoegen hebben dergelijke zolen de wandelaar van vandaag al niet gegeven. Maar nee, de pelgrim naar Abbenbroek was op weg naar de kerk van Sint Aegidius.

Al in de dertiende eeuw stond in hier eenvoudige kerk, in het begin van de veertiende eeuw werd het gebouw uitgebreid met een koor.



De burggraaf van Montfoort stichtte hier in 1483 een kapittel onder de naam van de Heilige Abt Aegidius. In de kerk stonden zeven altaren, die gewijd waren aan 't Heilige Kruis, St. Anthonius, St. Jacob, St. Anna, de Heilige Geest en twee aan de Heilige Sebastiaan.

De secretaris van Philips de Schone, Karel V en Margaretha van Oostenrijk, Jan van Coudenberghe, werd in 1483 tot deken van de kapittelkerk van Abbenbroek benoemd. Hij liet een schilderij ter ere van O.L. Vrouw van Zeven Smarten plaatsen. In 1492 werd de broederschap opgericht en verscheen er een devotieboekje met korte meditaties over de zeven smarten.

Misschien vraagt u zich af wat bedoeld wordt met de zeven smarten? Het waren de momenten van beproeving in het leven van Maria, de moeder van Jezus:

- De voorspelling van Simeon dat een zwaard haar hart zal doorboren,
- De vlucht die ze naar Egypte moest maken,
- De zoektocht naar de twaalfjarige Jezus die, zich van geen kwaad bewust, in de tempel in Jeruzalem is,
- De ontmoeting tussen Maria en Christus op weg naar Golgotha,
- De kruisiging,
- De kruisafname en
- De graflegging.

www.meertens.knaw.nl/bedevaart/boj/plaats/6



We lopen het pad langs De Bernisse. Het water loopt in een sierlijke meander tussen Abbenbroek en Zuidland. 'Is de herfst het ideale moment voor deze wandeling?' vraag ik me af. Ik voel een enorme verwantschap met de herfst. Gevoelsmatig hoor je nu in een bos te wandelen, met vallend blad, felle kleuren en onwelriekende paddenstoelen. Maar hier heeft de herfst toch ook haar eigen charme. De hoge populieren ritselen meerstemmig lof over de gewezen zomer en het voelt alsof ze verwachtend uitzien naar de komende winter. De kleuren worden bleker en neigen naar pastel, groen en bruin. Een buizerd cirkelt luid klagend rond. Wat valt er nu nog te klagen?

We lopen richting Zuidland. Tussen knooppunt 65 en 68 gaan we over de oude trambaan. Een baan met historie. De tram werd door veel Rotterdammers ook wel 'het Moordenaartje' genoemd. Er zijn inderdaad een paar flinke ongelukken met de tram gebeurd, maar zoals zo vaak zijn zulke negatieve kwalificaties niet de juiste afspiegeling van de feiten. De tram heeft de

bereikbaarheid van het eiland indertijd sterk vergroot. Handel, landbouw en toerisme kregen een nieuwe impuls en wat te denken van de stad als studiecentrum voor de jeugd. Maar op 14 februari 1966 staan veel toeschouwers langs het spoor om getuige te zijn van de laatste rit tussen Spijkenisse en Hellevoetsluis. De trambaan is vrijwel in zijn geheel in tact gebleven en is omgetoverd tot fietspad. Aan de overzijde van de Bernisse lopen we terug naar Abbenbroek. We komen weer bij de kerk.

Abbenbroek groeide uit tot een bedevaartplaats van bovenregionale betekenis. Van alle kanten trokken pelgrims naar Voorne. De broederschap verkreeg hooggeplaatste aanhang, Zelfs Philips de Goede en diens zoon Karel V waren er lid van.

Vanaf die tijd werden jaarlijkse ommegangen ter ere van Maria van Zeven Smarten in Abbenbroek gehouden. Het beeld van Maria werd in processie door het dorp gedragen, en er werden plechtige hoogmissen gevierd. Tot circa 1520 wordt melding gemaakt van maar liefst 48 mirakels. De populariteit van de bedevaartplaats was weliswaar groot, maar duurde niet echt lang. Na de reformatie is alles wat in Abbenbroek aan hetbedevaartsoord herinnerde spoedig verdwenen.

En zo maken wij onze eigen ommeegang van Abbenbroek en komen langs molen De Hoop. De bakstenen korenmolen is gebouwd in 1842. Met de molen werd tot 1947 op windkracht graan gemalen, daarna is men overgestapt op elektriciteit. De molen is in 2019 goed onder handen genomen en weer helemaal maalvaardig. In het dorp verkoopt de bakker molenbrood gebakken met meel dat is gemalen op de Hoop.

We vervolgen onze weg langs De Bernisse. In de Middeleeuwen was het een belangrijke scheepvaartroute. Het water is de scheiding tussen de eilanden Voorne en Putten. Het is nu een natuur en recreatiegebied, met veel groen en water.



1
2
3
4

Het hek bij de begraafplaats zet iedere wandelaar met 2 voeten op de grond:



*Ook al ben ik nu niet op bedevaart,
wandelen is eigenlijk wel een soort gebed met je voeten.*



info@wandelaar.nl Kaarten Kadaster Apeldoorn © wandelaar.nl

Illustraties en tekst: Jaap de Ruiter Kaarten: www.kadaster.nl